

להורי גן זית,

כתב: לוין קיפניס  
**סלינו על כתפינו**  
**ראשנו עטורים**  
**מקצות הארץ באנו**  
**הבאנו ביכורים...**

השבוע התחלנו לעסוק **בחג השבועות**.  
הכרנו את סממני החג: שבעת המינים, טנא, מוצרי חלב, מוצרי קמח,  
מתן התורה.  
חשבנו מה מזכירה לנו המילה שבועות? הילדים מיד אמרו שבוע,  
שבע...  
ספרנו וראינו כי מחג הפסח ועד שבועות יש בדיוק שבעה שבועות  
מכאן שם החג: שבועות.

לחג ישנם שמות נוספים: חג השבועות, חג הביכורים, חג הקציר, חג  
מתן תורה.

חג הביכורים - מזכירה לנו את המילה בכור, ראשון, הילדים נזכרו  
שדיברנו על כך ביום המשפחה הילד הראשון שנולד במשפחה.  
כך גם "הביכורים" הפירות הראשונים שגדלים בעונה זאת.  
הכרנו את שבעת המינים, פירות ראשונים מפרי ארצנו והזכרנו  
שבימים ההם היה נהוג לשים את הביכורים בטנא ולהעלות לירושלים.

חג מתן תורה – למדנו שכאשר בני ישראל הגיעו ממצרים לארץ  
ישראל הם קיבלו את התורה בהר סיני.  
בתורה כתובים החוקים של מה מותר ואסור לעשות.  
ערכנו השוואה לחוקים ולכללים שיש לנו בגן ומדוע הם חשובים לנו.

חג הקציר – קוצרים את החיטה.  
דיברנו על התהליך: "מהחיטה ועד הלחם".  
בעזרת כרטיסיות הכרנו את השלבים: חריש, זריעה, קצירה, דישה,  
טחינה, הכנת בצק, אפיית הלחם.  
ערכנו השוואה בין היום ואז...  
הכרנו את תפוחת השיבולים ומבנה הצמח: ציצית שורש, קנה, עלים  
ותפוחת שבתוכה גרעינים שעטופים בקליפת המוץ.

בסדנה דשו את השיבולים (הפרידו בין הגרעינים למוץ) כתשו בעזרת מכתש ועלי את הגרעינים ויצרנו קמח תוצרת גן זית...

סיפרנו את הסיפור: "התרנגולת הקטנה" - סיפור אגדה.

עם מאיה המורה למוסיקה ציירנו את המוסיקה שהאזנו לה – פרטיטורה עם מאיה (משחקים) עבדנו עם השיבולים.

בקבלת השבת אלה ויסמן הדליקה את הנרות ורפאל בירך על היין. שרנו ורקדנו את שירי השבועות.

### תזכורות:

בימי שני ושלישי 10-11/6 ניפגש לשיחות הורים במועדון לחבר (ליד חדר האוכל).  
מי שעדיין לא נירשם מוזמן להירשם.

ביום חמישי נערוך בגן ארוחה חגיגית לכבוד חג השבועות.  
**ביום זה יגיעו הילדים בחולצה לבנה.**

